



Hij komt, hij komt ... de lieve goede Sint!

Je kent Sint-Maarten misschien het beste met een mijter op zijn hoofd. Maar wist je dat Sint-Maarten voordien een helm droeg? Hij was een Romeinse soldaat! En niet zomaar eentje ... Een soldaat die zijn zwaard niet gebruikte om te vechten, maar wel om een bedelaar te helpen en zijn mantel te verdelen.

Neem deel aan de kleurwedstrijd en win een supertoffe Sint-Maartenprijs!

(voor kinderen tot 10 jaar en voor kinderen tot 12 jaar uit het bijzonder onderwijs)

Kleur deze tekening en stop ze **vóór 12 november in de Hemelbus aan Huize Moens, Markt 5 te Lede**. Denk er zeker ook aan om hieronder je gegevens in te vullen.

De winnaars krijgen een mooie prijs: een gratis exemplaar van het boek 'Maarten en de magie van de mantel', waaruit de tekening voor deze wedstrijd komt.

Ja, ik doe mee aan de kleurwedstrijd!

Ik ben een jongen / meisje van jaar.

naam + voornaam:

straat + nummer:

postcode + gemeente:

e-mailadres:



De tekening komt uit het **kijk- en voorleesboek 'Maarten en de magie van de mantel'**, waarin het leven en de legende van Sint-Maarten verteld wordt. Het boek is verkrijgbaar in de webshop van Erfgoedcel Denderland en bij cultuurhuis Emotia. **Bestel nu jouw exemplaar via www.erfgoedceldenderland.be/sintmaarten.**

Bezoek **tussen maandag 26 oktober en maandag 16 november** de **openluchtexpo 'Maarten en de magie van de mantel' in het park van Mesen** en stap letterlijk in het verhaal van Sint-Maarten! Je kan de bijhorende audioguide beluisteren via de erfgoedapp. Kinderen kunnen een **gratis stickeropdracht** bij de expo afhalen in de bibliotheek of bij de cultuurdienst.

